



Kinderboerderijnieuws: Ari Dekker onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau

Lintjesregen 2013 was deze keer heel speciaal. Ons oud-voorzitter van kinderboerderij SKIK, onze eigen **Ari Dekker**, kreeg uit handen van **burgemeester van der Riet**, de eremedaille opgespeld. Als enige van de 6 onderscheiden vrijwilligers van de gemeente Drechterland, kreeg Ari de Riddermedaille. De allerhoogste onderscheiding die je als vrijwilliger kunt krijgen! Een enorme eer voor zijn lange staat van dienst en zijn trouw aan zoveel verenigingen en organisaties. Ari is een bescheiden man maar heeft zijn talenten ingezet op veel terreinen. Een vrijwilliger met een lange adem waar je op kunt bouwen! Een man die vooruit kijkt en met visie zaken weet op te bouwen. Wat zijn we trots op Ari en wat gunnen we onze decorandus deze mooie eer. In de Rode Leeuw in Venhuizen vond de officiële uitreiking van de lintjesregen plaats en in de Mastenbar in Enkhuizen is het feest voortgezet met familie, vrienden, burens, collega's, ondersteuners van het lintje en veel SKIK-vrienden. Momenten van groot enthousiasme en momenten van emotioneel een traantje wegpinken wisselden elkaar af. Het was er allemaal op deze mooie dag met onze ridder, zijn vrouw Elsbeth en kinderen als grote middelpunt. Ook Elsbeth verdient een grote pluim. Zij heeft Ari heel veel keren moeten missen tijdens al die bezigheden. Zij heeft Ari vrij gelaten en hem de ruimte gegeven om die dingen te doen die hij zo graag doet...organiseren en opbouwen! Als dank hebben we deze week het jonge landgeitje naar Elsbeth vernoemd. Een heel mooi bruin bont diertje. U moet haarzelf maar komen bekijken. Ari en Elbeth zijn verhuisd naar Enkhuizen, waar zij een nieuw huis laten bouwen. Wij feliciteren hen nogmaals met die prachtige onderscheiding voor Ari en wensen hen nog een prachtige tijd toe in Enkhuizen.

Afgelopen zondag was SKIK stempelpost voor de fietstocht die vanuit Molen de Hoop werd georganiseerd. Heel veel fietsers hebben een bezoek gebracht aan de kinderboerderij. Zij moesten op zoek naar de namen van onze koninklijke jonge geitjes. In de kinderboerderij was dit te lezen op de geboortekaart van de Toggenburger drieling; Beatrix, Maxima en Willem-Alexander. Het was prachtig weer en Vok en Tineke zorgden voor het bemannen van de stempelpost.

De hengelsportvereniging met vismeester Marieke Sijm is ook 2 avonden actief geweest in SKIK. Zowel voor beginners als voor gevorderden zijn er vislessen gegeven. Van Marieke en een jonge bezoeker uit Zwaag heb ik gehoord dat het fantastisch was. Er is ook nog gevist rond de kinderboerderij. Wat mooi dat ook de hengelsportvereniging op deze manier een plek heeft gevonden om hun kennis door te geven aan de jeugd en hen op een verantwoorde manier enthousiast te maken voor de vissport.

We zijn ook heel blij met onze adoptievrienden. Steeds meer mensen vinden het juiste formulier in de kinderboerderij en melden zich aan als vriend. U kunt ons tussen de €5,- en €250,- sponsoren. De ingevulde formulieren kunnen zowel buiten als binnen in de kinderboerderij ingeleverd worden. Wij zorgen voor een adoptiecertificaat op uw naam. Natuurlijk hopen we op veel adoptanten die de doorlopende machtiging invullen. Dit is voor onze administratie het eenvoudigst. Ook zijn we blij met elk bedrag dat we spontaan overgemaakt krijgen op onze bankrekening: 104870451 t.a.v. kinderboerderij SKIK. U ziet dat we de boerderij heel goed gebruiken en dat heel veel mensen jong en oud er een prachtige plek vinden als dagbesteding en/of ontmoetingsplek. Er zijn nog veel plannen op het gebied van duurzaamheid, maar ook een varkens hok, een knuffelplek met kleine dieren op het plein behoren nog tot onze grote wensen. Het exploiteren van een kinderboerderij kost veel geld. Als we allemaal ons steentje bijdragen kunnen we hier nog lange tijd plezier van hebben! Hartelijk dank hiervoor! O ja...bedrijven die vanaf €150,- per jaar sponsoren krijgen een groter bordje in SKIK! En...heeft u de nieuwe vlag in top gezien? Babs Braakman heeft het vlaggentouw al klimmend in de top bevestigd. Een topprestatie... want hoe krijg je een vlaggentouw in een mast die vast staat? Cor Mulder als toevallige voorbijganger....kwam daar ook niet uit maar Babs wist raad...gewoon klimmen dus!

Karin Braakman-Briefies 564051